



Het KSA-jaar is zo goed als om, gedaan met de supertoffe rondes op zaterdagmiddag! Maar niet getreurd, in augustus gaan we gelukkig nog op kamp. Hiervoor mag je in (de eerste helft van) juli de leiding bij je thuis verwachten, want wij komen jou dan inschrijven. Hieronder nog eens de **kampdata**:

Knim en Sjo: 4-14 augustus
Dolfijntjes en Leeuwkes Deinze: 19-23 augustus
Joro Deinze en Joro Astene en Leeuwkes Astene: 23-30 augustus

Om alles goed te maken, gaan we jullie nog één gigantisch leuke dag bezorgen. De laatste ronde gaat door op **zaterdag 4 mei**. Dan gaan we met z'n allen naar Oostende, waar we de zee, het strand en de dijk onveilig zullen maken! Hieronder meer informatie:

Hoe en wanneer?

- Zaterdag **4 mei**
- We spreken af om **8u30 stipt** aan het **STATION** van Deinze
- We zijn iets na **18u20** terug aan het **STATION** van Deinze

Wat neem je mee in je rugzak?

- Lunchpakket voor 's middag
- Voldoende drinken en een koek
- Badhanddoek en zwemkledij (bij zonnig weer)
- Zonnecrème en zonnepetje (bij zonnig weer)
- Regenjas (bij regenachtig weer)
- Indien nodig, reservekledij
- Voor wie wil: een schop, emmertjes... (graag naamtekenen aub)
- **€12** (af te geven bij aankomst aan het station)

Wat doe je aan?

- Gemakkelijke schoenen
- Kledij die vuil mag worden
- Je KSA-hemd en sjaltje/ T-shirt (zodat de leiding je altijd kan herkennen)

We hopen dat jullie met heel veel aanwezig zullen zijn. Wij kijken er alvast naar uit!
Groetjes van alle leiding!